

VRJHEID DEEL JE MET ELKAAR



Aan het programma wordt medewerking verleend door:

ValleiConsort: Jolanda van de Weerd, Rianne de Kruif, Leonie Hueting, Dagmar Bijl, Arjan Veen, Jan van Essen, Arie Rijkssen en Fred Ekhart, organist: Wilfred Folmer.

Fidelio Brass: Gerlinde van Raaij, Pieter de Kruif, Henri Scheper, Peter Ophorst.

Burgemeester Magda Jansen, dominee A.D.J. Wessels, groep 8 van De Olijfboom, voorzitter Oranjecomité Teun Breedijk, leden van de Scouting Willaergroep Scherpenzeel, Harmoniegezelschap Fidelio o.l.v. Michiel van Vliet, coördinator 4 mei herdenking Gerben Heldoorn, medewerkers gemeente Woudenberg.

Het bestuur van het Oranjecomité en het gemeentebestuur bedanken de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Woudenberg voor het beschikbaar stellen van de kerk voor deze bijeenkomst, bijzondere dank aan de koster Pieter van Zwet. Ook een woord van dank voor het beschikbaar stellen van het uitvaartcentrum en het personeel aldaar.

Herdenking 4 mei 2022

Programmaboekje



Gemeente
Woudenberg



- 18.45u** Kerk gaat open, muziek door Fidelio Brass
- 19.00u** Welkom door Gerben Heldoorn namens het Oranjecomité
- Toespraak burgemeester Magda Jansen
- Muziek: Verleih uns Frieden - F. Mendelssohn*
- 4-mei lezing door Ds. A.D.J. Wessels
(Predikant Hervormde Gemeente te Woudenberg)
- Muziek: Largo 'Uit de Nieuwe Wereld'- A. Dvořák*
- Gedichten door leerlingen groep 8 van De Olijfbom:
Eveline Kommers 'Vrijheid'
Ruben van Es 'Stil'
- Meino Wijnberg vertelt over zijn werkstuk over
Woudenberg in de Tweede Wereldoorlog.
- Muziek: Gelukkig is het land – Valerius' Gedenck clanck
(arr. Harrie Janssen)*
- 19.45u** Opstellen stoet
- Muziek: Orgel*
- Stille tocht naar monument Alg. Begraafplaats Woudenberg
- Liederen bij monument*
- 20.00u** Twee minuten stilte
- Wilhelmus (twee coupletten)
- Kranslegging door burgemeester & voorzitter
Oranjecomité, nabestaanden, schoolkinderen en
veteranen.
- Defilé langs de oorlogsgraven
- Het Oranjecomité en het gemeentebestuur nodigt u allen
van harte uit om een kop koffie/thee/limonade met elkaar
te drinken in de aula van de begraafplaats.

Liederen bij het monument

Blijf bij mij, Heer'

Blijf bij mij, Heer', want d'avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and're hulp m'ontbreekt, geluk m'ontvliedt,
Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?
Ach! Nimmer geeft ons d'aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
Maar Gij, Die niet verandert, blijf met mij!

Wees niet bang voor de waarheid

(melodie: Land of hope and glory)

Wees niet bang voor de waarheid, heb geen angst voor het woord
Laat ons leven in vrijheid, veilig, ongestoord.
Laat een ander zijn leven, gun een ander geloof
Geef wat jou is gegeven, houd je niet als doof!
Geef wat jou is gegeven, houd je niet als doof!

Maak je vuisten tot handen, met een vriend'lijk gebaar.
Oorlog in vele landen, denk aan mensen daar.
Velen gaven hun leven, daar staat wij hier bij stil.
Deel wat jou is gegeven, dan maak jij het verschil
Deel wat jou is gegeven, dan maak jij het verschil

Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den doet.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij, onverveerd;
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer',
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar 't aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.